



## 11-novemberviering

Het is een mooie en zinvolle traditie dat de kinderen van onze school deelnemen aan de herdenkingsplechtigheid van de wapenstilstand.

Jonge mensen zijn zich niet altijd bewust wat vrede betekent. Ze leven in een maatschappij waar beelden en verslaggeving over oorlog gedevalueerd zijn tot een consumptiegoed, een dagelijkse passage in het avondjournaal, een gebeuren ver van mijn bed. Het is goed hen eraan te herinneren hoe hun familieleden zich vroeger hebben ingezet om hen de kans te bieden in een vrij land te mogen leven. Ze moeten bewust worden dat iedereen zich dag na dag moet inzetten om voor die vrijheid op te komen. Vrede, welvaart en welzijn zijn zaken die we voor een groot deel zelf in handen hebben.



Daarom durven wij er bij U, beste ouders, op aandringen Uw kinderen te laten deelnemen aan de herdenkingsplechtigheid. Ook de ouders zijn van harte welkom!

We verzamelen om **10.10 uur** aan de school. Na de eucharistieviering komen we samen rond het monument voor een korte bezinning.

Het einde van de plechtigheid is voorzien omstreeks **11.30 uur**.

Leerlingen die worden afgehaald, verzamelen aan de kerk.

Wij rekenen op een ruime belangstelling. Hierbij het inschrijfstrookje.

Met vriendelijke groeten,  
Namens het schoolteam  
Bart Desmet  
Directeur

Naam leerling: ..... uit het ..... leerjaar

zal aanwezig zijn op de 11-novemberviering; samenkomst om 10.10u. aan de school.

Na de viering, omstreeks 11.30u.

- wordt je kind afgehaald aan de kerk.
- mag het alleen naar huis.

handtekening ouder:

.....

graag briefje terug op woensdag 6/11/2013